

## Η ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ, ΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ: ΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΙΑΚΩΒΟΥ ΚΑΜΠΑΝΕΛΛΗ



ΙΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ  
*περιοδικό*

*Εισήγηση για το έργο και την προσωπικότητα του  
Ιάκωβου Καμπανέλλη από τον Αναπληρωτή  
Καθηγητή Θεωρίας της Λογοτεχνίας Δημήτρη  
Αγγελάτο*

*Εκλεκτοί προσκεκλημένοι,  
Αγαπητοί συνάδελφοι,  
Αγαπητοί φοιτητές και φοιτάτριες,*

«Στην Κύπρο», σημειώνει ο Ιάκωβος Καμπανέλλης, «όταν ο ΘΟΚ έπαιζε την Αυλή στους καταυλισμούς των προσφύγων, εκεί που κάποιος φωνάζει για να δώσει κουράγιο στους πρόσφυγες της αυλής...» αγάντα αρχηγέ, μπρος τα μπχανοκίνητα, όλα θα φτιάξουνε, εδώ ο άνθρωπος κοντεύει να πάει στο φεγγάρι», οι Κύπριοι πρόσφυγες θεατές το ξαναφώναζαν κλαίγοντας κι έπαιρναν τους ηθοποιούς

Η ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ,  
ΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ:  
ΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ  
ΙΑΚΩΒΟΥ ΚΑΜΠΑΝΕΛΛΗ

από πίσω. Εκδηλώσεις σαν αυτές που βγάζουν το θέατρο από τα όρια της απλής ψυχαγωγίας, είναι ό,τι πιο πολύ μπορούσα να προσδοκώ από τη δουλειά μου» (Καμπανέλλης, *Από σκηνής και από πλατείας*, 55-56).

Οι Κύπριοι πρόσφυγες θεατές της Αυλής των Θαυμάτων ακολούθησαν κυριολεκτικά τον γέρο-Ιορδάνη, τον Μικρασιάτη πρόσφυγα πρωταγωνιστή του έργου και την πομπή των ενοίκων της αυλής, καθώς την εγκατέλειπαν πρόσφυγες πάλι, με όλο το νοικοκυρίό τους πάνω σε μια χειράμαξα, δίνοντας τον καλύτερο και επαρκέστερο ορισμό του τι σημαίνει θέατρο για τον Ιάκωβο Καμπανέλλη: ζωντανή, δηλαδή *αποκαλυπτική* επικοινωνία. Για να το πω διαφορετικά, π τέχνη, εν προκειμένω το θέατρο, βρίσκει εδώ το δρόμο για να κοινοποιήσει τη βαθιά ανθρωπολογική σοφία του, βρίσκει τον τρόπο να λειτουργήσει μέσα στην ανοικτή κοινωνική σκηνή, φωτίζοντας αθέατες πλευρές, δίνοντας φωνή στο πλούσιο απόθεμα λέξεων, σημασιών και αξιών, που ο χρόνος συσσωρεύει στην ψυχή του ανθρώπου· ενεργοποιεί ένα λανθάνον δυναμικό, κάνει τον θεατή δρώντα, για να θυμηθούμε εδώ τον Μανόλη Αναγνωστάκη.

Το σύγχρονο ελληνικό θέατρο συνδέεται άρρηκτα με τη μεταπολεμική γενιά των Ελλήνων δραματουργών, πρωτοποριακή μορφή της οποίας αποτελεί ο τιμώμενος σύμερα συγγραφέας· το σύγχρονο ελληνικό θεατρικό έργο έχει, όπως χαρακτηριστικά επισημαίνει και ο ίδιος, την πλικία της δικής του γενιάς. Και βέβαια το αφετηριακό σημείο της σύγχρονης ελληνικής δραματουργίας δεν είναι άλλο από την παράσταση του έργου του *Η Αυλή των Θαυμάτων* από το "Θέατρο Τέχνης" το 1957· το "Θέατρο Τέχνης" του Καρόλου Κουν, το σχολείο όπου ο Καμπανέλλης έφερε το οδυνηρό απόθεμα της ζωής του και το δημιουργικό οίστρο του, για να μπει βαθύτερα στο θέατρο, στο οποίο είχε αποφασίσει να αφιερωθεί από το 1945, όταν πρωτοείδη παραστάσεις του μεγάλου του δάσκαλου, του Κουν, του ανθρώπου που «άναψε φωτιά» και μεταμόρφωσε «ολόκληρο το νεοελληνικό θέατρο» (Καμπανέλλης, *Από σκηνής και από πλατείας*, 31).

Γεννήθηκε στη Νάξο το 1922 όταν οι τύχες του ελληνισμού σημαδεύονταν (για μια ακόμη φορά) οδυνηρά μέσα στη μεγάλη τρικυρία της Μικρασιατικής Καταστροφής· μεγάλωσε στην Αθήνα της δεκαετίας του 1930-1940, όπου και σπούδασε σχεδιαστής στη Σιβιτανίδειο Βιοτεχνική Σχολή, την Αθήνα της γειτονιάς και

της αυλής, έχοντας ζωντανά την εικόνα του κόσμου της προσφυγιάς. Ο πόλεμος, από την άλλη, η Κατοχή και η καταλυτική εμπειρία από τον εγκλεισμό του στο Στρατόπεδο Συγκέντωσης του Μαουτχάουζεν (1943-1945), αποτέλεσάν το βιωματικό "υλικό" με το οποίο ο Καμπανέλλης προσγειώθηκε στην Αθήνα το χειμώνα του 1945 με εντελώς «ακατάλληλες προϋποθέσεις για να εί[ναι] ένας ευαίσθητος θεατής», αφού, όπως ο ίδιος σημειώνει «[...] εκείνο τον καιρό το Θέατρο δε μ'ενδιέφερε ούτε καν σαν απλό θεατή. Κι ήταν ψυσικό αφού μόλις - σχεδόν - είχα βγει από ένα χιτλερικό [...] στρατόπεδο συγκεντρώσεως κι εξοντώσεως. Είχα αντικρύσει μια πραγματικότητα τόσο πολύνεκρη, τόσο ματωμένη, θηριώδη, ανελέπτη, που πράγματα όπως το να πάω στο θέατρο, στον κινηματογράφο ή να διαβάσω ένα βιβλίο, δε μου λέγανε τίποτα» (Καμπανέλλης, *Από σκηνής και από πλατείας*, 23). προσγειώθηκε έτσι, απογειώθηκε όμως όταν εντελώς τυχαία μπόκε να δει μια παράσταση "Θέατρο Τέχνης".

Πρόκειται ωστόσο για μια απογείωση, οφειλόμενη στο μεγάλο πάθος και την πίστη ενός ανθρώπου για το θέατρο, στο οποίο προσερχόταν χωρίς προφάσεις, χωρίς σοθαροφάνεια και επιτάθευση, αντλώντας δύνα-

μη από τα δικά του υλικά και τις δικές του ανθεκτικές μορφές, μέσα σε αντίξοες συνθήκες, στην εποχή της μεγάλης πολιτικάς και ιστορικής κρίσης της νεότερης Ελλάδας, τον Εμφύλιο.

Ο Καμπανέλλης θέλησε να γίνει πθοποιός και πιστεψε πολύ σ' αυτό, όμως άνθρωποι και περιστάσεις δεν του το επέτρεψαν· έγινε λοιπόν συγγραφέας και αποφάσισε γενναία να ανοίξει τη μέχρι εκείνην τη στιγμή κλειστή πόρτα του Θεάτρου, παίρνοντας θάρρος από όσα καλά έγραψαν οι κριτικοί για το πρώτο του έργο, το *Χορός πάνω στα Στάχυα*, που παίχτηκε το 1950 από το "Θίασο Πρόζας Αδαμάντιου Λεμού".

Από τότε έχουν περάσει σαράντα έξι χρόνια συνεχούς δημιουργίας και ο Καμπανέλλης δεν παγιδεύτηκε σε κάποια φάση του έργου του, δεν τυποποιήθηκε αντίθετα, στράφηκε σε διάφορα θεατρικά είδη και μορφολογικές κατευθύνσεις, αναζητώντας διαρκώς νέους τρόπους καλλιτεχνικής έκφρασης, διευρύνοντας και πλουτίζοντας τη θεατρική γνώση μας.

*Η Έβδομη Μέρα της Δημιουργίας* (Εθνικό Θέατρο, 1956), *Η Αυλή των Θαυμάτων* ("Θέατρο Τέχνης", 1957-58) και *Η Ήλικία της Νύχτας* ("Θέατρο Τέχνης", 1959)

αποτελούν μια τριλογία που αντλεί τα χαρακτηριστικά της από τα βιώματα της ελληνικής καθημερινής κοινωνικής ζωής, συνδέοντας δημιουργικά τη σύγχρονη ελληνική δραματουργία με τη θεατρική παράδοση των πρώτων δεκαετιών του αιώνα μας, όπου εξέχουσα είναι η θέση του Παντελή Χορν με το *Φυντανάκι*: η λαϊκή αυλί από τη μια πλευρά, όπου το προσωπικό δράμα του κάθε ήρωα γίνεται συνιστώσα και "σάμα" της κοινής ζωής με τη δραστικότητα που ρόνο το μεγάλο λαϊκό θέατρο διαθέτει, και το αστικό σαλόνι από την άλλη, οριοθετούν εδώ τη σύνθεση των παραδόσεων της ελληνικής θεατρικής γραφής (λαϊκή - αστική).

Ο ρεαλιστικός προσανατολισμός της γραφής του Καμπανέλλη δεν στηρίζεται ωστόσο στην περιγραφή οι στατικές τοιχογραφικές συνθέσεις δεν αποτελούν τον κόσμο αυτού του θεάτρου. Αντίθετα, πρόκειται, όπως επισημαίνει ο Κ. Γεωργουσόπουλος («Το στημόνι και το υφάδι στο έργο του Καμπανέλλη», 203) για ένα ρεαλισμό κριτικού περιεχόμενου και στόχευσης, αφού προέχει η έρμηνεία των καταστάσεων του συλλογικού δράματος μέσα από τις αντιφάσεις, τις συγκρούσεις, τα συνειδησιακά ράγματα των χαρακτήρων, την πυκνότητα και την ένταση των οποίων ανατέμνει το θέατρο του Καμπανέλλη, συμμετέχοντας. Αυτή η τελευταία έννοια,

η συμμετοχή, την παρουσία της οποίας υπογραμμίζει ο Κ. Γεωργουσόπουλος (ό.π.), αποτελεί, θα τολμούσα να υποστηρίξω, τον γνωσιοθεωρητικό και ανθρωπολογικό άξονα που συνέχει όλο το έργο του.

Αυτά η ανθρωπογνωστική φορά του θεάτρου του Καμπανέλλη σε έργα όπως το *Οδυσσέα γύρισε σπίτι*, το *Ο μπαρμάς ο πόλεμος*, το *Παραμύθι χωρίς όνομα*, ή το μονόπρακτο *Ο Γορίλας και η Ορτανσία*, τα οποία είτε προπούνται της τριλογίας (το *Οδυσσέα γύρισε σπίτι* είναι το πρώτο απ' όλα αλλά παραστάθηκε μόλις το 1966 από το "Θέατρο Τέχνης") είτε ανήκουν στην ίδια περίοδο σύνθεσης (1952-1955) αναπτύσσεται και σε μια διαφορετική περιοχή, εκείνην της αλληγορίας και με διαφορετικούς θεατρικούς κώδικες: τα συγκεκριμένα έργα παραπρεί ο ίδιος ο συγγραφέας, «[...]όσοι τα διάβαζαν τα θεωρούσαν άλλοι περίεργα, άλλοι αντιθεατρικά, άλλοι 'παράλογα', άλλοι πολύ πρωτοποριακά» (Καμπανέλλης, *Από σκπνάς και από πλατείας*, 33).

Έργα απομυθοποιητικά της υποτιθέμενης αραγούς ενότητας του ανθρώπινου προσώπου, που έφερναν στο προσκήνιο υπό διαφορετικό φωτισμό, τον αντιφατικό ανθρωπο, ριγμένο αβοήθητο στον κόσμο, εν αγνοία του

πραγματικού περιεχομένου των πράξεών του, τραγικά έκθετο στην πανουργία του Χρόνου.

Η πνευματική καταγωγή του Καμπανέλλη πάντα το Μαουτχάουζεν· εκεί σπούδασε με πόνο τον άνθρωπο, όχι μόνο τον κρατούμενο αλλά και τον Ες-Ες του Στρατόπεδου που διέκοπτε την ενασχόλησή του με τη ζωγραφική ή τη μουσική, για να σκοτώσει.

Αυτόν το διπλό άνθρωπο ο Καμπανέλλης τον βίωσε σπαρακτικά· και βέβαια αυτόν κουβαλάει στις "αποσκευές" του και τον αποκαλύπτει στο *Οδυσσέα γύρισε σπίτι*, μέσα από τον επικό κόσμο των ομπρικών επών, που αναποδογυρίζεται. Τι κάνει ο Οδυσσέας του Καμπανέλλη; Υποτάσσεται στην εκ μέρους των ενδιαφερομένων οικείων του τερατώδη εμπορευματοποίηση του προσώπου του· καταλαβαίνει ότι το ανθρώπινο πρόσωπο δεν ενδιαφέρει πλέον παρά μόνο για την εμπορευματική του αξία: η αριστοτελική περιπέτεια και η αναγνώριση μένουν εδώ εκκρεμείς, αφού ό,τι μένει για τον κάθε Οδυσσέα, τον κάθε πρωα που επιστρέφει, δεν είναι παρά ένα κενό, ένα άδειο σχήμα αυτού που κάποτε πάντα πράγματι το πρόσωπό του.

Από το 1957 ο συγγραφέας θα ασχοληθεί και με το μονόπρακτο, δίνοντας ανάμεσα σε άλλα τον συνταρακτικό μονόλογο Αυτός και το παντελόνι του, που ανέβηκε το 1957 στο "Θέατρο Τέχνης" με τη σφραγίδα της σκηνοθεσίας και ερμηνείας ενός μείζονος πθοποιού, του Βασίλη Διαμαντόπουλου· τα μονόπρακτα αποτελούν ένα κρίσιμο κεφάλαιο του δραματουργικού έργου του Καμπανέλη, στο οποίο δεν πρέπει να λησμονούμε ότι ανήκουν σενάρια ταινιών-σταθμών του νέου ελληνικού κινηματογράφου, όπως η Στέλλα του Μιχάλη Κακογιάννη (1954) και ο Δράκος του Νίκου Κούνδουρου (1955), για να μείνω σε δύο μόνον καίρια παραδείγματα.

Οι μέχρι στιγμής έξι τόμοι των *Απάντων* του συγγραφέα δίδουν την εικόνα ενός πολυσχιδούς έργου που κάλυψε ένα ευρύτατο ειδολογικό φάσμα: να θυμηθούμε για παράδειγμα, τη *Γειτονιά των Αγγέλων*, ένα μιούζικαλ με χαρακτήρα «λαϊκής όπερας» που ανεβαίνει το 1963-64 από το θίασο της Τζένης Καρέζη, με τον οποίο ο Καμπανέλης θα συνεργαστεί στενά για τα επόμενα δέκα περίπου χρόνια, με έργα που είχαν μεγάλη απήχηση: ανάμεσά τους η «δραματική κωμωδία» *Βίβα Ασπασία* (1966) και τα σπουδυλωτά έργα *Το μεγάλο μας τσίρκο* (1973), *Το κουκί και το ρεβύθι* (1974) και το *Ο*

εχθρός λαός (1975). Το 1965 δημοσιεύεται το πεζογράφημά του *Μαουτχάουζεν* πάνω σε στίχους που περιλαμβάνονται σ' αυτό, ο Μίκης Θεοδωράκης βγάζει τον ομώνυμο δίσκο.

Παρόλο που ο Καμπανέλης διαφοροποιεί το θέατρο από την πεζογραφία, είναι σ' αυτάν ακριβώς που βρίσκει ένα διεγερτικό συνομιλητή και διασκευάζει θεατρικά, κορυφαία μυθιστορηματικά έργα, όπως αίφνις την έξοχη *Αποικία* των τιμωρημένων από το ομώνυμο μυθιστόρημα του Κάφκα, που παίχτηκε το 1970-1971 από το "Πειραματικό Θέατρο Μαριέττας Ριάλδη".

Την επιστροφή του στο "Θέατρο Τέχνης" σηματοδοτούν τέσσερα μονόπρακτα, που θα ανεβούν το 1976 με τον τίτλο *Πρόσωπα για βιολί και ορχήστρα* (Ο πιστός άνθρωπος, Η γυναίκα και το λάθος, Ο πανηγυρικός, Ο άνθρωπος και το κάδρο), εν είδει τετραλογίας, η οποία μαζί με το *Τέσσερα πόδια του τραπεζιού*, που ανεβαίνει δύο χρόνια αργότερα, προεκτείνει την αναζήτηση της συστατικής αντιφατικότητας του σύγχρονου ανθρώπου, και ειδικότερα του νεοέλληνα, εγγίζοντας μέσα από την επικαιρότητα του πολιτικού το βαθύτερο συνειδησιακό πυρήνα του.

Μετά την παράσταση πάλι από το "Θέατρο Τέχνης" του Ο μπαμπάς ο πόλεμος (1980), έργο του Καμπανέλλη και ράλιστα με δική του σκπνοθεσία, θα ανέβει ύστερα από επτά ολόκληρα χρόνια, το 1988, στο Εθνικό Θέατρο: πρόκειται για το Αόρατος θίασος, έργο που συνδέεται με το Ο δρόμος περνάει από μέσα, σκπνοθετημένο από τον ίδιο τον Καμπανέλλη ("Πειραματικό Θέατρο της Πόλης - Μαριέττα Ριάλδη", 1990). Η δραματουργική μετάθεση από τα αμέσως αντιληπτά κοινωνικά και πολιτικά δρώμενα και τα μορφώματά τους, στον εσωτερικό άνθρωπο, ανανεώνει την ανθρωπογενή διερεύνηση του συγγραφέα, π οποία αναπτύσσεται στον άξονα μιας διαφορετικής ανάγνωσης του αρχαίου ελληνικού δράματος, όπως φαίνεται στα τελευταία έργα του, με χαρακτηριστικό παράδειγμα το τρίπτυχο Ο δείπνος (Γράμμα στον Ορέστη, Ο δείπνος, Πάροδος Θοβών), που παρουσιάστηκε με δική του σκπνοθεσία το 1993 στο Εθνικό Θέατρο· όντως εδώ ο Καμπανέλλης διαβάζει και ερμηνεύει την αθέατη πλευρά αρχετυπικών πρώων του αρχαίου δράματος, όπως αίφνης της Κλυταιμνήστρας με το συγκλονιστικό δραματικό μονόλογό της στο πρώτο μέρος του τριπτύχου, που εκτίθεται δίκινη επιστολής προς το γιο της Ορέστη λίγο πριν τη δολοφονία της.

Το θέατρο του Καμπανέλλη ανιχνεύει, στοχάζεται, ανατέμνει κριτικά σε πολλαπλά (από δραματουργικά άποψη) επίπεδα το σύνθετο και αντιφατικό ανθρώπινο πρόσωπο, κατακτώντας μια δύσκολη και οδυνηρή γνώση, μια σοφία που είναι διαρκώς υπό διαπραγμάτευση, που δεν μπορεί να κλείσει, να ολοκληρώσει ένα κύκλο, γιατί αυτή ακριβώς είναι η αλήθειά της: να βρίσκεται διαρκώς εν εξελίξει, εν δράσει, όπως άλλωστε ο άνθρωπος και η ζωή του. Αυτή η σοφία είναι ορατή (όχι ασφαλώς δια γυμνού οιφθαλμού) και διατρέχει όλα τα έργα του Καμπανέλλη, με σημεία κορύφωσης κάποιες απλές, καθημερινές ψράσεις των πρώων, όπου το υπαρξιακό δράμα συμπυκνώνεται σχεδόν αιφνιδιαστικά.

'Ετσι και η σοφία εκείνης της μάνας στο Η γυναίκα και το λάθος' μιας γυναίκας που έχει μαζέψει μέσα της τόσο πόνο από τη ζωή (ξεριζώθηκε από την πατρίδα της, έχασε τον άντρα της), ώστε να είναι σε θέση να βλέπει στους εκπροσώπους της αστυνομίας, που έχουν έλθει για να συλλάβουν το γιο της, την ανθρώπινη, και μόνο την ανθρώπινη, πλευρά, αντιστρέφοντας ακόμα και αυτή τη λογική του αρχιφύλακα, "δείχνοντάς" του, μέσα από το φλοιό της ιδεολογικής του εμπλοκής (: οι "καλοί" και απέναντί τους οι "κακοί" Αριστεροί), το βαθύτερο αίσθημα, που μπορεί ακόμα και ο ίδιος δυνά-

μει να διαθέτει για την υπεράσπιση της κοινωνικής δικαιοσύνης.

Η αφοπλιστική απάντησή της: «Στη Σμύρνη, τότε...», όταν ο αρχιφύλακας τη ρωτά πού γεννήθηκε, αποκαλύπτει ακαριαία και απροσδόκιτα τη βαθιά ανθρώπινη σοφία της.

Τι φορτίο άραγε μπορούν να έχουν οι δύο λέξεις από το στόμα αυτής της γυναίκας; Τι υπάρχει πίσω από τη «Σμύρνη» και το «τότε»; Ποιες αθέατες όψεις της ζωής ανασυντίθενται και ανακτούν την αξία τους πίσω από αυτές τις λέξεις; Η άλλη όψη, θα απαντούσα, του ανθρώπου και του λόγου του, που είναι διαρκώς εκεί, περιμένοντας τον σπινθήρα της ενεργοποίησής της. Η Σμύρνη λοιπόν τότε και μια γυναίκα τώρα, οι δύο εκρηκτικές όψεις του ίδιου νομίσματος, ή μάλλον η εκρηκτική υπαρξιακή συμπύκνωση που απελευθερώνει τον άνθρωπο, και αυτός τον θεατρικό (αλλά όχι μόνον αυτόν) συγγραφέα.

Εδώ, πιστεύω, λειτουργεί εκείνη η θεατρική μαγεία που χρέωνε ο Κάρολος Κουν, με αφορμή το έργο του Καμπανέλλη, στους συγγραφείς που «έχουν μια διάρκεια μέσα στο χρόνο και μέσα στο χώρο», να ξέρουν

δηλαδή «αν σ' ένα σημείο του έργου χρειάζεται μια λέξη μόνο, μια κίνηση, ή μια σκηνή τεσσάρων σελίδων» (Κουν, «Ένας ανανεωτής της ελληνικής θεατρικής γραφής», 184-185).

Η σοφία της μάνας. Μα αυτή ακριβώς είναι και η σοφία της μεγάλης, αν μου επιτρέπετε τον αξιολογικό τόνο, λογοτεχνίας, ανεξαρτήτως ειδολογικών διαφοροποιήσεων (ποίηση-μυθιστόρημα-δοκίμιο), ανεξαρτήτως του αν αναφερόμαστε στον Σολωμό ή στον Ντοστογιέφσκι, στο όραμα της Φεγγαροντυμένης στον Κρητικό του πρώτου, στον Ρασκόλνικοφ από το Έγκλημα και Τιμωρία του δεύτερου: η διαρκώς εν ενεργείᾳ διπλή όψη του ανθρώπου, ανάμεσα στην υπέρβαση και την πτώση, την αγιότητα και το εωσφορικό σκότος.

Ο θεατρικός συγγραφέας είναι άμεσα εκτεθειμένος στη δίνη αυτής της διπλότητας, αφού δεν έχει τίποτα άλλο παρά τους ήρωές του· ο θεατρικός συγγραφέας, λέει ο Καμπανέλλης, δεν έχει άλλη γλώσσα, παρά ότι τότου δίνουν οι χαρακτήρες των έργων του, καθώς δεν υπάρχει κανένα προστατευτικό δίχτυ για να συγκρατήσει μιαν απρόσμενη πτώση, και η ισορροπία είναι όπως εκείνη του σχοινοβάτη του Ζαν Ζενέ, δηλαδή πάνω από το κενό. Γι' αυτό δεν μπορεί να αναπτύξει ένα προσω-

πικό ύφος, όπως ο ποιητής ή ο πεζογράφος, δεν του επιτρέπεται να γίγει έξω από αυτά που λένε οι πρωες, για να επεξηγήσει, να πάρεμβει με τον ένα ή τον άλλο τρόπο στη δράση, όπως κάνει ο αιφνιδιώτης ενός μυθιστορήματος.

Ο θεατρικός συγγραφέας περιμένει, επισημαίνει ο Καμπανέλλης «μέχρι να γίνουν μέσα του τόσο αυτοδύναμα τα πρόσωπα του έργου, ώστε να του υπαγορεύουνε εκείνα πια τι να γράψει [...]. Τα πρόσωπα του έργου, αφού με τον καιρό αποκτήσουν την αυτονομία τους και ολοκληρώσουν την ιστορία τους και τη μοίρα τους, αυτά πια υπαγορεύουν στο συγγραφέα πώς θα μιλήσουν» (Καμπανέλλης, *Από σκηνής και από πλατείας*, 39). Γι' αυτό το λόγο σημειώνει, «βλέπουμε τα θεατρικά έργα, στα οποία παρεμβαίνει ο συγγραφέας, να είναι κακά έργα», μιας και «όσο πληρέστερη, όσο μεγαλύτερη, όσο καθαρότερη [...] είναι η απουσία του θεατρικού συγγραφέα από το έργο του, τόσο πιο καλό είναι το έργο» (Καμπανέλλης, *Από σκηνής και από πλατείας*, 40). τα πρόσωπα αναζητούν (και εδώ μπορούμε να θυμηθούμε τον Λ. Πιραντέλλο) το συγγραφέα τους και τον "δημιουργούν", προσφέροντάς του ό,τι πολυτιμότερο διαθέτουν: τη φωνή τους με όλη τη συσσωρευμένη σοφία της φωνής αυτής.

Το θέατρο του Καμπανέλλη προσφέρει εξακολουθητικά στη νεοελληνική λογοτεχνία την ώραν αυτή και συνάμα τόσο δύσκολα κατακτημένη ισορροπία: τη σοφία του για τον άνθρωπο. Όταν το θέατρο, όπως ακράδαντα πιστεύει, γίνει η ζωή, η σκέψη και τέλος η μοίρα του συγγραφέα, οι οριοθετικές γραμμές ανάμεσα στον κόσμο της καθημερινής ζωής και στον κόσμο που ζουν οι πρωες του θεάτρου, από τον Οιδίποδα και την Κλυταιμήνηστρα μέχρι τον Άρλετ και την κυρία Άλβιγκ, πάνουν να υφίστανται και να λειτουργούν. Η σχέση τότε του συγγραφέα με τους πρωές του μπορεί να υπερβεί (όχι όμως και να εγκαταλείψει) τις (αναπόφευκτες) συμβάσεις του θεάτρου και να μεταμορφωθεί σε βαθιά ανθρώπινη σχέση.

«Αγάντα» λοιπόν «αρχηγέ!»

## Άναφορές

- 1) Ιάκωβος Καμπανέλλης, «Επειδή θέλω, όχι επειδή μπορώ» (1976).  
«Η μέρα στο ελληνικό θέατρο» (1979). «Τελικά αναγκάσπικα να γράψω». «Η πνευματική μου καταγωγή είναι το στρατόπεδο» (1978):  
*Από σκηνής και από πλατείας*, Αθήνα: Καστανιώπης 1990, 55-67,  
23-31, 32-36 και 37-54 αντίστοιχα.
- 2) Κώστας Γεωργουσόπουλος, «Το στημόνι και το υφάδι στο έργο του Καμπανέλλη»: δ.π., 199-204.
- 3) Κάρολος Κουν, «Ένας ανανεωτής της ελληνικής θεατρικής γραφής» (1984): δ.π., 184-188.